

ÜSKÜDAR

16 Haziran 2006

ÇOCUK

Çocuklar için eğitici kent kültürü dergisi



www.uskudar.bel.tr

**ÜSKÜDAR
BELEDİYESİ**



Üsküdar Belediyesi'nin çocuklara karşı fedakârlığıdır



ŞİMDİ OYUN ZAMANI

SONBAHARI, KIŞI, İLKBAHARI GERİDE BIRAKTIK
YAZ GELDİ, KARNELERİMİZİ ALDIK
PARKLAR BİZİ BEKLİYOR!...
DALDAN DALA ATLAYAN SİNCAP
AĞAÇLARI GAGALAYIP DURAN AĞAÇKAKAN
GÜLÜMSEYEN GÜNEŞ
MASMAVİ GÖKYÜZÜ
ÖTÜŞEN KUŞLAR

HEPSİ AMA HEPSİ BİZİ BEKLİYOR!...



Üsküdar Türküsü

Istanbul'da Üsküdarlı bir kız var
Bir tramvay durağında evleri
Sarı kanaryalar, ak kanaryalar
Öter balkonunda geceleri...
Bendim artık gölge gölge sokaklardaki
Öylesine mahzun, kaygılı, ürkek.
Bendim her mevsim boyu sınırsız
Sevdalar içinde vuran tek yürek

Bulutsuz rüzgârlar gibi her sabah
Bir masal âleminden çıkıp gelirdi.
Ne adını düşünürdüm bir deniz kıyısında
Ne adımı bilirdi.
Bir gün baktım penceresi perdesiz
Yok odalarda çın çın şarkı söyleyen sesi.
Yok balkonda artık ak kanaryanın,
Sarı kanaryanın kafesi.

Bir gün bulutlar geldi habersiz
Sonra incecikten yağdı üstüme
Büyüdü içimde zamanla yeri.
İki mısra gibi aldı gönlümü
Bir gül yaprağından güzel elleri
Benden sorun Üsküdar'ın şimdi her gece
Sokakları kaç adım.
Bir gece yarısı düştüm yollara
Her köşe başında ağladım.

Yavuz Bülent Bakiler



SİZİN İÇİN HAZIRLADIK



İÇİNDEKİLER

Başkandan...	3
Biz Üsküdar'da Otuyoruz	4
Ben de Üsküdarlıyım	5
Can'ın Maceraları	8
Söyleştik	10
Dev Aynası	12
Dostlarımız Hayvanlar	15
Ne Yapalım Ne Yapalım?	16
Kim Nerede Ne Yaptı?	18
2023 Başbakanına Mektuplar	20
Hepimiz Çevreciyiz	22
Geleceğin Mucitleri	24
Bilgievinde Bir Gün	26
Yoktur Oyun Gibisi	28
Eğleniyoruz	29
Bunları Biliyor musunuz?	31
Posta Güvercini	32

EDİTÖRDEN

Merhaba çocuklar,

Hepiniz Üsküdar'da yaşıyorsunuz. Peki Üsküdar'la ilgili ne kadar şey biliyorsunuz? Sadaka taşının, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin, İmrahor Salacak Mahallesi'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Peki Üsküdar Belediyesi'nin sizler için neler yaptığını, Üsküdar'da neler olup bittiğini... Ya Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır hakkında neler biliyorsunuz? Üsküdar Çocuk, bu sayısında yine dopdolu. Söyleştik adlı köşe Üsküdar Belediye Başkanı'nı ağırlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Çakır'ın çocukluğunu, nasıl bir öğrenci olduğunu ve onun hakkındaki daha pek çok şeyi öğreneceksiniz. Ahmet Mete Işıkara, Ben de Üsküdarlıyım diyor. Deprem Amca'yı daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Dev Aynası'nda Kız Kulesi var. Kız Kulesi hakkında bilmediğiniz her şeyi okuyacaksınız. Dostlarımız Hayvanlar adlı köşede Martılar konacak başınıza. Yoktur Oyun Gibisi'nde bir Japon oyunu olan Sudoku var. Sayılarla oynarken düşünecek, düşünürken eğleneceksiniz.

Sizin için bir de eğlence sayfası hazırladık. Eğleniyoruz sayfasında bulmaca, fıkra ve daha pek çok sürpriz sizi bekliyor. Daha neler, neler...

Hadi ne duruyorsunuz? Sayfaları çevirmeye başlayın!



Sevgili çocuklar...

Üsküdar'da yaşamamanın, Üsküdarlı olmanın güzellikleri ile sizleri selamlıyor ve gözlerinizden öpüyorum.

Yorucu ve aynı zamanda keyifli bir eğitim öğretimin sonuna geldiniz. Artık biraz dinlenme, yaz mevsiminin ve serbestçe oyun oynamanın zamanı sizler için. Ve bizlerde size serbestçe, özgürce ve güvenle koşup oynayabileceğiniz oyun park alanları oluşturduk. "Üsküdarımız nefes alıyor, 41 park açılıyor" sloganıyla sizlerin çoşkusuna ortak olmak istedik. Bu alanlar sizlerin, buraların herşeyi siz çocuklarımızınız.

Tabiki sadece oyun veya dinlenmekle yaz tatilinizi geçirmeyeceksiniz. Uzun ara vermek öğrendiklerimizi unutmamızı sağlar. Tekrarlar yapmanız gerekir. Siz çocuklarımız için Üsküdar'ın dört bir yanında içinde etüd merkezi, kütüphanesi ve serbestçe internete girebileceğiniz "Bilgievleri" açtık. Bu alanlarda sizin. Üsküdarımızı siz geleceğimiz olan çocuklarımızın rahat, huzurlu ve mutlu yaşaması için bütünüyle yeşil alanlarla süslüyoruz.

Bunlar yeterli değil dedik ve çalışma arkadaşlarımızla sizlere verebileceğimiz en güzel hediye olan bu dergiyi hazırladık.

Tatilinizin güzel ve hayırlı geçmesi dileğimle.

Mehmet ÇAKIR
Üsküdar Belediye Başkanı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ MEHMET ÇAKIR

Yayın Kurulu: Üsküdar Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bu yayının tüm hakları Üsküdar Belediyesi'ne aittir, izinsiz olarak kısmen veya tamamen kopya edilemez.

İletişim Adresi: uskudarcocuk@uskudar.bel.tr - www.uskudar.bel.tr



BİZ ÜSKÜDAR'DA OTURUYORUZ



İMRAHOR SALACAK MAHALLESİ

Üsküdar'da tam 54 mahalle var. Biz Salacak Mahallesi'nde oturuyoruz. İmrahor Salacak Mahallesi'nde. İmrahor Salacak Mahallesi Üsküdar'da kurulan ilk mahalleymiş. Bunu bir kitapta okumuştum. İmrahor'un ne anlama geldiğini de dedem söyledi. Farsça bir kelimeymiş. "Padişahın at bakıcısı" anlamına geliyormuş. Salacak ise "rüzgâr" demekmiş. Gerçekten de bizim burada her zaman rüzgâr eser. Yazın arkadaşlarımla rüzgâra doğru koşmaca oynarız. Gözlerimizi kapatır, yokuş aşağı bırakırız kendimizi. Rüzgâr yüzümüzü yalayıp geçer.

Her akşam dedem pencerenin önüne oturur, gün batımını seyrederek. Ben de otururum yanına. Topkapı Sarayı'na bakarım, Kız Kulesi zaten yanı başımızdadır. Bizans İmparatorunun güzel kızı kulenin tepesinden

bize el sallar. Dedem başlar hikâye anlatmaya. Ben uçan halıma binerim, dolaşırım diyar diyar. Vapurlar, gemiler gelip geçer. En büyük gemi hep benim olur. Dedem "Büyük bir gemiye sahip olmak değil, büyük bir kaptan olmak lâzım." der hep. Derken akşam ezanı okunur. Dedem namaza gider.

Bizim burada iki cami var. Biri Fatih Sultan Mehmet Camisi. Dedemin her gün beş kere gittiği cami. Fatih Sultan Mehmet Camisi, Üsküdar'ın ilk camisi. Fatih, İstanbul'u kuşattığı zaman yapılmış. Diğer cami ise Salacak Camisi. İkisinden de çok güzel ezan okunur.

Arkadaşlar, bir gün bizim mahalleye beklerim hepinizi. Misket oynarız birlikte... Belki de rüzgâra doğru koşarız.



BİZ ÜSKÜDAR'DA OTURUYORUZ

DEDEMLE SADAKA TAŞINA SADAKA BIRAKTIK

Geçenlerde dedemle, arkadaşı Salim Amca'yı ziyarete gittik. Salim Amca bizi kapıda karşıladı. Dedemle sıkı sıkı sarıldılar. "Ne çok özlemişim seni!" dedi. Bana da "Hoş geldin küçük hanım!" dedi gülerek.

Salona geçtik. Duvarlarda kocaman kitaplıklar vardı, raflarında da bir sürü kitap. Dedemle karşılıklı oturdular. Sohbet etmeye başladılar. Çocukluklarındaki Üsküdar'dan söz ettiler. Ben de gözlerimi kırpmadan dinledim onları. Masal gibiydi anlattıkları. Sahi siz sadaka taşı diye bir şey duydunuz mu? Ben ilk defa Salim Amca'dan duydum. Onların çocukluğunda sadaka taşları varmış. Sadaka taşı, üstünde çukur olan taştan bir sütunmuş. Sadaka taşlarının bulunduğu yerlere yolu düşen insanlar taşların üzerindeki bu çukurlara para bırakırlarmış. Fakir insanlar da bu çukurlardan ihtiyaçları kadar para alırlarmış. Yani paranın hepsini almazlarmış. Meselâ 3 liraya ihtiyaçları varsa sadece 3 lira

alırlarmış. Çünkü başka fakirleri de düşünürlermiş. Üsküdar'da bu taşlardan üç tane varmış eskiden. Birisi Gülfem Hatun Camisi'ndeymiş. Ama kaybolmuş. Birisi Karacaahmet'te, Miskinler Tekkesi'ndeymiş. Fakat o da şimdi yerinde yokmuş. Dedem üçüncüsünü Salim Amcalardan dönerken bana gösterdi. İmrahor Camisi'nin avlusunda duruyor. Boyu benim kadar olan taştan bir sütun. Eskiden başka bir yerdeymiş, buraya sonradan koyulmuş. Söylentiye göre Kanuni Sultan Süleyman'dan kalmaymış. İmrahor Camisi'nden ayrılırken dedeme dedim ki: "Hani geçen gün bana harçlık vermiştin ya... Ben onun bir kısmını buraya bıraksam olur mu?" Dedem gülümsedi. "Bu da senin sadakan olur, bırak bakalım." dedi.

Dedemle arkadaşı Salim Amca daha birçok şey anlattılar. Hepsini aklımda tutamadım. Ama akıma geldikçe anlatırım.





BENDE ÜSKÜDARLIYIM

BUNU SAKIN UNUTMAYIN ÇOCUKLAR, DEPREMIN BÜYÜKLÜĞÜ NE OLURSA OLSUN, KORUNABİLİRSİNİZ.. YAŞAM ÜÇGENİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN EĞİL, KAPAN VE TUTUN İLKESİNİ DİKKATE ALMAK GEREKİYOR. ANLAŞTIKMI ÇOCUKLAR?..



AHMET METE İŞİKARA

Arkadaşlar, her gün televizyonda gördüğümüz, radyodan sesini duyduğumuz insanlar var. Sanatçılar, bilim adamları, sporcular, spikerler... İşte bu insanlar aslında çok yakınımızda.

Pil Nurilerin orada kim oturuyor, biliyor musunuz? Hepimizin Deprem Amcası Ahmet Mete İşikara. O da bizim gibi Üsküdarlı.

Geçenlerde bizim okula geldi. Bize deprem sırasında nasıl davranmamız gerektiğini anlattı. Ama önce dedesinden, anne babasından, kardeşlerinden söz etti. Bir de nasıl Jeofizik Mühendisi olduğundan...

Deprem Amcanın babası Halepli bir manifaturacıymış. Yani kumaş ticaretiyle uğraşıyormuş. Annesi ise Girtiliymiş.

Deprem Amca 1941 yılında Mersin'de doğmuş. Yedi

kardeşin sonuncusuymuş. Çocukluğunu lise yıllarının sonuna kadar hep Mersin'de geçirmiş. İlkokulu ve liseyi Mersin'de tamamlamış. Ailesi onun doktor olmasını istiyormuş ama o, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Bölümü'nü kazanmış. Deprem Amca "Bu bölümü neden tercih ettiğimi hâlâ bilmiyorum." diyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra asistan olmuş. Ardından burslu olarak Londra Üniversitesi Imperial College Fizik Bölümü'nde yüksek lisans yapmış. Sonra Almanya'da Göttingen Üniversitesi Jeofizik Kürsüsü'nde görev almış. Prof. Ahmet Mete İşikara, 1985'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'ne müdür yardımcısı olmuş, 1991'de Rasathane'nin tek yetkilisi... 2001 yılının Ağustos ayına kadar bu görevini başarıyla sürdürmüştü.



BENDE ÜSKÜDARLIYIM

Depremlerin önceden belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev almış.

Deprem Amca dedi ki: Deprem anında sakın olun ve söylentilere inanmayın.

Yatağınızın yanına inin, eğilin, kapanın, sağlam bir yere tutunun. Yaşam üçgeninin oluşmasını sağlamak için "eğil, kapan ve tutun" ilkesini dikkate almak gerekiyor.

Sonra da şunları söyledi: Sürekli "Deprem olacak mı?" sorusunu sormak yerine depremin bir gün olabileceğini kabul edin. Ama şunu unutmayın: Büyüklüğü ne olursa olsun depremden korunabilirsiniz.

Deprem Amca, Tokyo Üniversitesi tarafından Japonya'ya çağırılmış. Bu ülkede dört ay kalmış. Japonya'daki araştırma merkezlerinde depremlerin önceden belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar izlemiş. Depremin öncü habercilerinin nasıl verilmesi ve yorumlanması gerektiğini öğrenmiş. "Ama ne yazık ki bugünkü teknoloji bize bu imkânı vermiyor." diyor. Deprem Amca çocukları çok sevdiğini söylüyor. Amacı birçok çocuğa ve aileye depremden korunmanın yollarını öğretmek...

Ha, unutmadan söyleyeyim. Deprem amca şimdi Kızılay Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. Başkanın danışmanlığını yapıyor.



CANIN MACERALARI

HADI UYKUCU OĞLUM UYAN...BAK BAHAR GELDI, HADI CAN, HADI UYAN!...

GERÇEKTEN DE BAHAR GELMİŞ... ONU GÖRMEM LAZIM..

KAHVALTIYI SONRA YAPARIM.. ANNEME GÖRÜNMEYEN ÇIKMAM LAZIM..

OĞLUM CAN NEREYE DAHA KAHVALTI BİLE YAPMADIN...

KESİN GELMİŞTİR..AMA NEREDE? ÇOK HEYCANLIYIM ÇOOK.. NEREDE BU?

CANIN MACERALARI

İŞTE YERİNİ BULDUM, KENDİSİ YOK...AAA O NE?

YAVRU YAPMIŞ, ŞU YARAMAZLARI YAKINDAN GÖRMELİYİM?

SAKIN ONLARA DOKUNMA!...

BİLYORUM CAN GEÇEN YIL KIRIK KANATLARIMI TEDAVİ ETTİN.. ELBETTE BİZ DOSTUZ, AMA ONLAR DAHA ÇOK KÜÇÜK, BÜYÜDÜKLERİNDE TANISIRSINIZ..HEM YAVRU KUŞLARI ELLEMELİ ÇOK ZARARLI, DÜŞÜRÜRSÜN YA PA ELİNDE EZERSİN.. SANA SÖZ BÜYÜSÜNLER CAN TANISIRLAR..



SÖYLEŞTİK



BAŞKANLA RÖPORTAJ

Üsküdar Belediye Başkanımız Mehmet Çakır 1955 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu İzmit Yarımca'da bitirdi. Sonra İstanbul Fatih'te İmam Hatip Lisesi'ne yazıldı. İlk dört yılı yatılı okudu. Ancak hafta sonları evine gidebiliyordu. Eve giderken yaptığı tren yolculuklarını çok seviyordu. Tren, onun için eve dönmek demektir. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan sevgili başkanımızın da üç çocuğu var ve üçü de erkek...

Kardeşlerinle kavga eder miydiniz?

Evet, bazen... Ne de olsa 3 erkek kardeşlik ve ben en küçükleriydim. Güreş yapmayı çok severdik. Belki bir kız kardeşimiz olsaydı çok kavga etmezdik. Hani kızlar daha sevecen ve sıcak oluyor ya!

Peki nasıl bir öğrenciydiniz?

Çok haylazdım. Okula her zaman geç kalırdım. Arkadaşlarım yıllığa "Okula geç gelen adam" yazmışlar benim için. O dönem ne yazık ki böyle bir huyum vardı ama şimdi düzelttim bu huyumu.



Hayvanları da seviyor olmalısınız...

Hayvanları severim ama köpeklerle aram pek iyi değildir. Küçüktüm. Bir sabah erkenden kalkıp komşuya süt almaya gittim. Komşunun köpeği kapının önünde yemeğini yiyordu. Yemeğini alacağımı mı düşündü, bilmiyorum. Beni, bacağımdan kaptığı gibi 3-5 metre sürükledi. O gün bugündür köpeklerden biraz uzak duruyorum.

27 yıldır Üsküdar'da yaşıyorsunuz. Üsküdar'ı çok mu seviyorsunuz?

Benim için Üsküdar'ın yeri bambaşka. Üsküdar'da bulunan mimarî eserleri, eskiden burada yaşamış insanları düşündüğümde Osmanlı'nın resmini görüyorum sanki. İstanbul'un en güzel semtlerinden biri Üsküdar.

Arkadaşlarım yıllığa "Okula geç gelen adam" yazmışlar benim için. O dönem ne yazık ki böyle bir huyum vardı ama şimdi düzelttim bu huyumu.

SÖYLEŞTİK



Bu açıdan bakınca Üsküdar'ın belediye başkanı olmak kadar Üsküdar'da yaşamak da bana bir ayrıcalık gibi geliyor. Bu ayrıcalık daha fazla sorumluluk, daha fazla dikkat gerektiriyor. Başka bir ilçenin belediye başkanı olmayı düşünmedim hiç. 1978'den beri Üsküdar'da yaşayan biri olarak bu sorumluluğun beni fazla zorlamadığını da söyleyebilirim. Çünkü Üsküdar'a duyduğum sevgi; her türlü zorluk karşısında güçlü olmamı sağlıyor.



1978'den beri Üsküdar'da yaşayan biri olarak bu sorumluluğun beni fazla zorlamadığını da söyleyebilirim. Çünkü Üsküdar'a duyduğum sevgi; her türlü zorluk karşısında güçlü olmamı sağlıyor.

Üsküdar'ı getirdiğiniz ve taşımak istediğiniz nokta neresi?

Üsküdar, İstanbul'un en eski ve gözde ilçelerinden biri. Göreve geldiğimiz günden itibaren Üsküdar'ın mânevî değerlerini gün yüzüne çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizi daha güzel bir şehir görünümüne kavuşturmak için çaba harcıyoruz. Bunları yaparken de Üsküdar'ımızın tarihî dokusunu bozmamaya özen gösteriyoruz. Hükümetimizle, Büyükşehir Belediyemizle elele verdik. Üsküdar için çalışıyoruz.

Göreve geldiğinizden bu yana Belediyemizin biz çocuklar için yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?

Bütün çocuklarımızın hepsinin eşit imkânlarda yaşamaları benim için çok önemli. Bu konuda sizlere destek vermek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İhtiyacı olan yavrularımıza burs veriyoruz, yaz döneminde yaz okulu açarak hem tatil yapma hem de bir şeyler öğrenme imkânı sunuyoruz... Uçurtma şenlikleri düzenleyerek yavrularımızın spor yapmasını, aynı zamanda eğlenmesini sağlıyoruz. Programlar, yarışmalar, konserler düzenliyoruz. Yaptığımız en önemli çalışmalardan biri de

bilgiyeeri projesini hayata geçirmek oldu. Bu projeye, evinde ders çalışma imkânı bulamayan, internete sahip olmayan yavrularımıza rahat ve

güvenli bir mekânda, uzman öğretmenler gözetiminde her türlü bilgi ve teknolojiyi sunmayı amaçladık. Şu anda dört tane bilgiyeeri var. Zeynepkâmil, Güzeltepe, Burhaniye ve Şair Nabi bilgiyeeri... Elbette daha yapmamız gereken çok şey var, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bütün gücümüzle destek vermek boynumuzun borcu.

Küçükken, belediye başkanı olacağınızı düşünmüş müydünüz hiç?

Hayır... Doktor olmak istemiştim hep. Ama inşaat mühendisi oldum. Uzun yıllar inşaat mühendisliği yaptım. Doktorlukla belediye başkanlığını birbirine benzetiyorum ihtiyaç sahiplerine, hastalara yardım etmek bizim görevimiz.

Başkanım, arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz?

Çok çalışkan olmalısınız, çevrede sevilen ve başarılı bir insan olmalısınız. Önce ailenize, sonra arkadaşlarınıza sevgili ve saygılı olmalısınız. Kendinizden zayıf ve güçsüzlere yardımcı olmalısınız ve etrafınızı gözetmelisiniz. Sizlere tavsiyem şu: Bilginin hâkim olduğu bu çağda kendinizi öyle donanımlı yetiştirin ki, gelecekte ülkemizi en ileri seviyelere taşıyalım.



ÜSKÜDAR'IN SİMGESİ: KIZ KULESİ

Masalçı Martı Anlatıyor

"Masalçı Martı neredesin?" diye seslendi çocuklar. Onu bulabilmek için sahilin her tarafına baktılar. Ama bulamadılar. Hep beraber beklemeye başladılar. Beklerken sıkılmamak için de kumlarla oynadılar. Bir süre sonra Masalçı Martı çıkageldi. Çocuklar sevinçle ona doğru koştu. Telaşlı telaşlı "Biz kule masalı istiyoruz." dediler. Masalçı Martı sıcak kumların üzerine oturdu. Kanatlarını açıp açıp kapattı. Bütün çocuklar onun etrafında halka oldular. Dedi ki: "Bugün size masal anlatmayacağım. Kız Kulesi'ni anlatacağım. Onun binlerce yıllık hikâyesini... Çocuklar yerlerinde şöyle bir doğruldular. Hepsini dikkat kesildiler. Masalçı Martı anlatmaya başladı:

Kız Kulesi, Üsküdar'ın simgesidir, çocuklar! Hatta İstanbul'un... Birçok ressam, bu güzel kulenin

resmini yapmış yıllar boyu. İşte o ressamlardan biri benim büyük büyük babamın da resmini yapmış. Büyük babam o sırada Kız Kulesi'nin kubbesinde dinleniyormuş.

Kız Kulesi'nin, dilimli bir kubbesi, onun üzerinde de uzun bayrak direği var.

Kulenin tarihi çok eskilere uzanır. Hatta kendisiyle hiç ilgisi olmayan efsanelere konu olmuştur.

Efsane Bu Ya...

Afrodite Mabedi rahibelerinden Hero, Abidos köyünden Leandros'a âşık olmuş. Leandros her gece denizi yüzerek geçiyor ve Hero ile buluşuyormuş. Ama bir gece kulenin feneri sönmüş ve Leandros yolunu şaşırılmış. Ertesi sabah cesedini bulmuşlar. Bunu gören Hero da kendini denize atmış.



Bu yüzden bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leandros Kulesi derler. Oysaki bu efsanenin çıktığı yer Çanakkale Boğazı yakınlarındaki Sestos ve Abidos'tur.

Kız Kulesi'nin çok bilinen bir hikâyesi daha var. Dilden dile dolaşmış yüzyıllar boyu. Bana da büyük annem anlatmıştı.

Bizans İmparatoru Kostantinos'un çok güzel bir kızı varmış. Kâhinlerinden biri demiş ki: Senin kızını yılan sokacak ve kızın ölecek. İmparator bu yüzden denizin üzerinde bir kule yaptırmış. Kızını da oraya saklamış. Günün birinde kuleye bir üzüm sepeti gönderilmiş. Üzüm sepetinin içine gizlenmiş olan bir yılan kızı sokarak öldürmüştü.

Bakın, çocuklar! Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi ise şöyle bir hikâye anlatır: Günün birinde Battal Gazi Üsküdar'a yerleşmiş. Bizans Kralı, Üsküdar tekfurunun güzel kızını, Battal Gazi'den gizlemek istemiş. Bu yüzden kızı bu kuleye kapatmış. Battal Gazi, Şam taraflarını fethettikten sonra geri dönmüş ve 700 askeriyle kulenin içindeki kızı kralın hazinesi ile birlikte ele geçirmiş.

Gemilere Yol Gösteren Fener

Kulenin adı olmasa bile üzerinde bulunduğu kayalığın adı ilk olarak M.Ö 411'de Atina-Sparta arasındaki savaşta geçmiştir. Kayalık üzerine bir yapının yerleştirilmesi ise 12.yy.da gerçekleşmiştir.

İmparator I. Manuel Komnenos sürüp giden savaşlarla zayıflayan devletin başkentine iki tane savunma kulesi yaptırır. Bunlardan birisi Topkapı Sarayı kıyılarında öbürü ise Kız Kulesi'nin yerindedir.

Hatta İmparator Komnenos'un, bu kuleleri zincirle birbirine bağladığı söylenir.

Amacı, düşman teknelerinin kolayca geçmesini engellemek, vergilerini ödemedi kaçmak isteyen ticaret gemilerini hizaya sokmaktır.

14. yy.da Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, Bizans İmparatorunun kızı Teodora ile evlenir. İmparator ile görüşmek için Anadolu'dan Üsküdar'a kadar gelir. İmparator da Kız Kulesi'nden sahile elçiler gönderir ve görüşme bu şekilde gerçekleşir.



Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet, bu kuleyi yıktırarak yerine yeni bir kule yaptırdı. Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın emriyle onarıldı. Kulenin Osmanlı zamanındaki son büyük onarımı II. Mahmut dönemindeydi.

Osmanlı zamanında kule

Geceleri ve sisli günlerde gemilere yol gösteren bir fener, fırtınalı günlerde zor durumda kalan küçük teknelerin sığınağı, törenlerde top atışı yapılan yer, olarak kullanılır.

1719'da fenerlerindeki yağların kuvvetli bir

rüzgârda tutuşmasıyla yanıp harap olur. Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın emriyle onarıldı. Kulenin Osmanlı zamanındaki son büyük onarımı II. Mahmut dönemindeydi.

Cumhuriyet devrinde kule sadece deniz feneri olarak kullanılır. İçten çürümüş olan ahşap yapısı yenilenir. İçerisi betonla çevrilir. Bir ara depo olarak kullanılır. 1992 yılında boşaltıldı. 2000 yılında aslına uygun olarak onarıldı.

Şimdi insanlar sandallarla oraya gidiyor, yemek yiyor, eğleniyor, Üsküdar'ı seyrediyor. Bir de imparatorun güzel kızının şarkısını dinliyor.

"Gerçekten mi?" diye sordu çocuklardan biri. "Ben her akşam dinliyorum." dedi. "Duyamak istersen duyabilirsin. Ama önce gözlerini kapamalısın."

Hepsi gözlerini kapattı. Masalçı Martı gülümsedi ve Kız Kulesi'ne doğru uçup gitti.



BAŞIMA DA KONAR MARTI KUŞLARI

Martılar, kuzey yarımkürede üreyen en yaygın deniz kuşlarıdır. 56-66 santim uzunluğundadırlar. Açılmış kanatlarının eni 150 santimi bulur. Uçuş hızı ise saatte 55-56 km'dir.

Vücutları dolgun, boyunları kısa, başları oldukça iridir. Gagaları güçlü ve kıvrık uçludur. Bazı türlerin gagasında renkli bir benek vardır. Kanat desenlerinin yanı sıra bacak ve gaga rengine bakarak tür ayrımı yapılabilir. Renkleri genellikle beyazdır. Fakat sırtlarında ve kanatlarının üst yüzünde siyahlıklar ve grilikler bulunur. Erişkin martıların çoğu boz ya da beyaz renktedir. Kışın tüyleri benekli ya da kırçıl olmasına karşın üreme mevsiminde başları tümüyle beyaz, siyah, boz ya da kahverengidir.

Martı türü kuşlarda gaganın biçimi beslenme özelliklerine bağlı olarak türden türe değişiklik gösterir. Örneğin martıların ve özellikle yırtıcı martıların kanca uçlu gagaları, yakalayıp koparmaya elverişlidir. Bazı türlerin, örneğin Atlas Okyanusu kıyılarında yaşayan "denizpapağanı" ile "aksumru"

denen kuşların gagası birkaç balık taşıyarak, dalıp yeniden balık avlayabilecekleri bir yapıya sahiptir. Bu takımın üyelerinin ilginç bir özelliği de tuzlu su içebilmeleridir. Kanlarındaki iyon dengesini böbrekleri ve gözlerinin üstündeki oyuklarda bulunan özel tuz bezleri sağlar. Bu bezler tuzlu salgıyı burun deliklerine açılan bir kanala boşaltırlar. Pek az türleri karalardan fazlaca uzaklaşır. Bu yüzden martı görmek eskiden beri gemiciler için karanın yakın olduğu anlamına gelir.

Martılar kalabalık koloniler halinde yuva yaparlar. Yuvalarını daha çok kıyılarındaki sarp kayalıkların arasına yaparlar. İçini yosunlarla örterler ve oraya 3 yumurta bırakırlar.

Martılar kumsallarda dolaşan böcek, yumuşakça ve kabuklularla; yeni sürülmüş tarlalarda buldukları solucan ve küçük omurgasızlarla; çöplerle ve avladıkları balıklarla beslenirler. Büyük türleri kuş yumurtası ve yavrusu ile de beslenir.



NEYAPALIM NEYAPALIM?



BİZDEN SÖYLEMESİ...

- Kuş evlerini ağaca kışın asın. Böylece yuvalama mevsimi geldiğinde kuş evleri kuşlar için hazır olur.
- Bir kuş evi yapmadan önce kuş evini asmak istediğiniz yere gelen kuş türlerini gözleyin. Çünkü kuş evinin giriş deliği, kuşlar için uygun büyüklükte olmalıdır.
- Kuş evini astığınız yerin güneşi doğrudan almamasına özen gösterin. Ancak kuş evini hiç güneş almayan bir yere de asmayın.
- Kuş evlerine kedilerin kolayca ulaşmasını engellemek için onları 3-5m yükseğe yerleştirin.

BİRLİKTE KUŞ EVİ YAPALIM

Arkadaşlar, Mihrimah Sultan Camisi'nin avlusundaki büyük kuş evini gördünüz mü? Tahtadan yapılmış, kocaman bir kuş evi.

Osmanlı zamanında kuş evlerine çok değer verilmiş. Camiler, saraylar, hanlar, köprüler yapılırken binanın bir köşesine de kuş evi yerleştirilmiş. Serçe, saka, kırlangıç gibi kuşlar buralarda barınmışlar.

Gerçek bir kuş evi görmek istiyorsanız Üsküdar Selimiye Camisine gidin. Taştan oyulmuş harika kuş evleriyle karşılaşacaksınız.

Geçen gün dedemle tahtadan bir kuş evi yaptık. Çok güzel oldu. Onu bizim evin önündeki dut

ağacına astık. Bakın, nasıl yaptığımızı size anlatayım.

Önce uzunca bir tahta aldık Marangoz Hikmet Amca'dan. Dedem tahtayı cetvelle ölçtü, kalemle üzerini işaretledi, parçalara böldü. Sonra bu parçaları testereyle kesti. Pürüzlü kenarlarını zımparayla düzeltti.

Kuş evinin tabanı için kestiği tahtaya matkapla üç tane delik açtı. Kuş evinin içinde su birikmesini engellemiş olduk böylece.

Parçaları birbirine birleştirmek için çekiçle çivileri çaktı. Önce tabanı, yan tahtalara tutturdu sonra ön parçayı çiviledi.



NEYAPALIM NEYAPALIM?

Arka parçanın her iki kenarına iki delik açtı. Bunu kuş evini ağaca asabilmek için yaptı. Sonra arka parçayı yan tahtalara çiviledi. Son olarak da tavanı kuş evinin üstüne çiviledi. Bundan sonra dedem, boş bir plastik şişeyi aldı, ondan cetvel kalınlığında bir şerit kesti. Bu şeridi tavanla arka parçanın birleşme yerine küçük çivilerle tutturdu. Bu sayede kuş evinin içine yağmur suyu giremeyecekti.

Ben de boş durmadım tabii, dedeme yardım ettim. Hatta birkaç çiviye ben çaktım. Dedem testereyle tahtaları keserken tahtaları sıkıca tuttum. Tahtaların düzgün kesilebilmesi için yerinden kımıldamaması gerekiyor, bunu sakın unutmayın.

Veee... Dedem ağaca, kuş evini asabileceğimiz şekilde iki tane çivi çaktı. Kuş evini yerine ben astım. Çok güzel oldu, çookk!...





KİM NEREDE NE YAPTI?



GÜZELTEPE PARKI AÇILDI

Üsküdar Belediyesi "41 yeni park açılıyor, Üsküdar nefes alıyor" sloganıyla yola çıktı, birçok mahallede park açtı.

Açılışı yapılan son park, Güzeltepe Parkı.

Eğlenceli bir ortamda gönüllülerince eğlence gösterileri, illüzyon harikaydı. Grup herkesi coştur Dünya Çevre Günü dans gösterileri geçti.

Üsküdar Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, bazı ilköğretim öğretmenleri ve çok sayıda davetli de oradaydı. Mehmet Çakır, Güzeltepe Parkı'nı halka kazandırmış olmaktan mutlu olduğunu söyledi. "Bu park çocuklarla daha da

renklenecek ama parkın korunması herkesin birincil görevi olmalı." dedi.

Program sonunda davetlilere çeşitli hediyeler sunuldu, çocuklara şapka ve



KİM NEREDE NE YAPTI?



UÇURTMAM BULUTLARDAN YÜCE

Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Uçurtma Şenliği" bu yıl da Şemsipaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Şenlikte animasyon ve gösterilerin yanı sıra 2000 adet uçurtma dağıtıldı.

Uçurtmalar "en yüksek uçan", "en güzel" ve "en

ilginç" kriterlerine göre değerlendirildi.

Birincilere bisiklet ve kupa, İkincilere top, eşofman, ayakkabı ve kupa, Üçüncülere kol saati ve kupa verildi.

Dereceye girenler 25 Haziran 2006'da yapılacak 4. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali'nde Üsküdar'ı temsil edecek.

MOBİL ANAOKULU'NUN İLK MEZUNLARI



Üsküdar Belediyesi TOGEM tarafından kurulan mobil anaokulu ilk mezunlarını verdi.

Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, mezun olan öğrencilere karneleri verildi.

Üsküdar Kaymakamı S.Saffet Karahisarlı, Üsküdar Belediye

Başkanı Mehmet Çakır, Üsküdar İlçe Eğitim Müdürü Recep Sezer, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Zeki Gürsül, Togem Başkanı Saadet Gülbaran, İstanbul Valisi Muammer Güler'in eşi Neval Güler, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birçok davetli de oradaydı. Amacı kalıcı anaokulları kurmak olan proje çerçevesinde bu sene 5 mobil anaokulu daha hizmete girecek.



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÇOCUKLARI TATİLDE DE UNUTMADI

Yaz geliyor, tatil başlıyor...

Üsküdar Belediyesi, çocukları tatilde de unutmadı. Altunizade Kültür ve Sanat

Merkezi'ndeki enstrüman kursları (org, gitar, keman, kanun, mandolin), resim ve tiyatro atölyeleri sayesinde çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecekler.



2023 BAŞBAKANINA MEKTUPLAR

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

"2023 Yılı Başbakanına Mektup" konulu kompozisyon yarışmasının sonuçları Haydarpaşa Lisesi'nde gerçekleştirilen bir törenle açıklandı.

İlk ona giren yarışmacıların ödüllendirildiği törende gençler Grup Lâçin'in şarkılarıyla

keyifli vakit geçirdiler. Birinciliği Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nden Hande Soğancılar, ikinciliği Çağrıbey Anadolu Lisesi'nden Merve Güngör, üçüncülüğü Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Rûveysa Çakır kazandı.

İŞTE DERECELERİ...

1 Sayın Başbakanım, 2023 Türkiye'sinin entelektüel kazanımlarını da unutmamalı. Bilim ve sanat alanında yaptığımız çalışmalar tüm dünyada beğeni topluyor. Son 20 yılda Nobel Ödülü'ne aday gösterilen on Türk'ün beşi ülkelere elleri dolu döndü. Ayrıca edebiyatçılarımızın yaptıkları tüm dünyada en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Bunun yanı sıra uluslar arası

festivallerde ödül alan filmlerimiz ayrı bir onur kaynağı. Ama Altın Portakal Film Festivali'nin dünyanın en önemli film festivallerinden biri olması daha önemli olmalı. Bunların yanında UNESCO tarafından koruma altına alınmış yedi farklı tarihi alanımız sayesinde bir yılda ülkemize milyonlarca turist geliyor...

Rumuz: Gönenc

Sayın Başbakanım, On yedi yıl sonrasını tahmin etmek aslında çok zor değil. Yepyeni icatlar, hayatımızı değiştirecek teknolojik gelişmeler beklemiyorum açıkçası. Kolaylık+Rahatlık = Mutluluk diye düşündüğümüzden mi bilmiyorum, ürünleri bıraktık hayalleri fikirleri

tüketmeye başladık. Daha güçlü tüketici olmasa mutluluk değil mutsuzluk getirdi bize. Hatta tüketici olmak insanı gücümüzü yitirmemize sebep oluyor sanki. İnsanlığa huzur getirmeyen "medeniyet" in amacı ne olabilir ki?...

Rumuz : Ağaçkakan

2

2023 BAŞBAKANINA MEKTUPLAR



3

Sayın Başbakanım, Uzaklardan yana hakkını kullanan biri olarak köklerime dönüyorum, hasretin kelimelerle ifade edilemeyeceği bir zamanda çıkıp geliyorum. Almanya'ya gidiş

nedenim çok fazlaydı ama geliş sebebim de çok. On yedi sene içerisinde her şey ne kadar da çok değişmiş, yıkılmaz denilen tabular yıkılmış, haksız yasalar kalkmış...

Rumuz: Esvedeyn

4

Sayın Başbakanım, Millî eğitim sorunlarını çözemeyen hiçbir ülke güçlü bir ülke olamazdı. Eğitim alanında büyük değişiklikler ve gelişmeler yaşandı. Bütün okullarda sınıf mevcudu on, on beş kişi. Bu, öğretmen ve öğrencileri büyük ölçüde, olumlu yönde etkiledi. Öğrencilerin derse odaklanmaları, öğretmenlerin derslerini işlemeleri ve her bir öğrenciyle ilgilenmesi daha da kolaylaştı. Ayrıca her okulumuz, her türlü araştırma yapabilecek kapasiteye sahip laboratuvar ve cihazlara

sahip. Bu da öğrencileri bilime meraklı olmalarına teşvik eder ya da o yönlerini geliştirmelerini sağlar. Artık öğrenciler lise ya da bir üniversiteye girebilmek için bir sınava tâbi tutulmuyorlar. Herkesin yeni şeyler üretebileceği ve kendi kendini yetiştirebileceği özgür üniversiteler var. Eğitim alanındaki bu gelişmeler, eğitime ayrılan payın artmasıyla sağlanmıştır. Bütün bu gelişmeler Türk gençliği için büyük bir fırsat...

Rumuz: SUNSET

5

Sayın Başbakanım, Ulusumuzu bugünlere getirenlerin yaptıklarının da ötesinde şeyler başarmalıyız ki hepimizin bir ferdi olduğu "Türk" ismi en üst değerinde hayat bulsun. Yükselmek için temel kabul edebileceğimiz taşlardan biri bugün yerli yerinde. Çağdaş Türkiye 'nin geleceği gençlerin eğitimi devletin güvencesinde ve sağladığı yüksek imkânlar dâhilinde

olması, yapmamız gereken atılımlardan en önemlisini başarıyla gerçekleştirdiğimizi gösterir. Toplumun her kademesi için gerekli ve yeterli eleman yetiştiren, tüm teknik alt yapısını yenilemiş, artık ülkesini imkânsızlıklar nedeniyle terk etmeyen genç beyinleri ile teknolojiyi peşinden sürükleyen bir Türkiye var...

Rumuz: Sekhmet



HEPİMİZ ÇEVRECİYİZ



ARTIK BİZİM DE BİR PARKIMIZ OLACAKI...

Mahallemizde bir arsa var. Arkadaşlarımla orada oynamak için park yapmışlar. Aslında mahallenin bütün çocukları orada oynamak istedik, biraz daha havalansaydık uçacaktık. Büyükler arabalarını bizim arsaya park etmişlerdi, kaydırdık, kaydırdık. Yorulunca banklara oturup, kaydırdık. Yorulunca banklara oturup, kaydırdık. Yorulunca banklara oturup, kaydırdık.

Geçen gün bakkala ekme almaya gitmiştim. Amca'yla Kaptan Amca konuşuyorlardı. "Aşağıdaki arsayı park yapacaktı belediye." dedi. "Aşağıdaki arsayı park yapacaktı belediye." dedi. "Aşağıdaki arsayı park yapacaktı belediye." dedi.

"Ne parkı bu?" diye sordu Kaptan Amca. "Ne parkı olacak canım, çocuk parkı... yapılıyor, yapılıyor." dedi. "Ne parkı olacak canım, çocuk parkı... yapılıyor, yapılıyor." dedi.

Bütün arkadaşlara yetiştirdim bu haberi. Herkesin de merak etmesi için. Ertesi gün yeni parklardan birinin açılışına gittik. Belediye amcaları çok sevdik. Çünkü bizleri düşündük.



arkadaşlarımla orada oynamak için park yapmışlar. Aslında mahallenin bütün çocukları orada oynamak istedik, biraz daha havalansaydık uçacaktık. Büyükler arabalarını bizim arsaya park etmişlerdi, kaydırdık, kaydırdık. Yorulunca banklara oturup, kaydırdık. Yorulunca banklara oturup, kaydırdık. Yorulunca banklara oturup, kaydırdık.



Her yer yemyeşildi. Her tarafa ağaçlar dikilmişti. Çiçekler rengârenkti. Belediye başkanı da oradaydı. Parkı nasıl yaptıklarını anlattı bize. Dedi ki:

"41 Yeni Park Açılıyor, Üsküdar Nefes Alıyor" sloganıyla yola çıkan Üsküdar Belediyesi, çocuklara rahatça oynayabilecekleri parklar armağan ediyor." Bu zamana kadar tam on üç park açılmış. Bazıları büyük,

bazıları küçük parklar. Bizimki de o kadar büyük olmayacak ama olsun, bir parkımız olacağı için mutluyuz. mutluyuz mutlu olmasına da şimdi sorumluluk bize düşüyor. Çevremizi koruma sorumluluğu bu. Peki parklarımızı nasıl kullanacağız?

- Çimenlere, çiçeklere basmayacağız
 - Çiçekleri koparmayacağız
 - Ağaçlara asılıp dallarını kırmayacağız
 - Bankların üzerine çıkartma yapıştırmayacağız, üzerlerine yazı yazmayacağız.
 - Çöpleri yerlere atmayacağız
 - Parklardaki havuzlara girmeye kalkmayacağız
- Dün mahallemize belediye amcaları geldi. Parkımızı yapmaya başladılar.

Yaşasın! Artık bizim de bir parkımız olacak!...



HEPİMİZ ÇEVRECİYİZ



GELECEĞİN MUĞİTLERİ

ETRAFIMDA BOZUK BİR ŞEY GÖRMEME DAYANAMIYORUM

Cenk Aydın... Yaşı 14. 8. sınıf öğrencisi. Atatürk İlköğretim Okulu'na gidiyor ve şu an Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyor. İcat etmeyi çok seviyor. Etrafında bozuk bir şey görmeye dayanamıyor. Zaten gördüğünde hemen tamir etmeye çalışıyor. Matematiği çok seviyor. Problem çözmekten çok hoşlanıyor ama arkadaşları arasındaki problemler için "Çok zor, beni aşar" diyor. Futboldan hoşlanmıyor; arkadaşlarıyla en çok İstap, İsim ebesi, dokuz taş gibi oyunlar oynuyor. Televizyon çok seyretmiyor ama takip ettiği bir çizgi film var: YU-GI-OH... Bir bilgisayar yok evde ama bilgisayar hakkında çok şey bildiğini söylüyor ve sıklıkla uğradığı bilgivinde bilgisayarda araştırma yapıyor ve zekâ oyunları oynuyor. Cenk, gizemden hoşlanıyor. Gizemler ülkesi Mısır en çok sevdiği ülke, bu sebeple de büyünce arkeolog olmak istiyor.



İSTANBUL' A ÇOK KATLI 3.KÖPRÜ

Şimdilerde bir projeye uğraşılıyor: III. Köprü Projesi. Ama onun köprüsü üç katlı. Cenk'le Zeynepkâmil Bilgievi'nde görüştük. Cenk'in okuldan sonraki ilk durağında.

3.köprü projesi bitti mi?

Kâğıt üzerinde bitti de... Metalden yapmayı düşünüyordum köprüyü ama olmadı, henüz bitiremedim.

Peki bu proje İstanbul'un trafik problemini çözecek mi?

Tam anlamıyla çözebileceğini sanmıyorum ama en azından rahatlatacaktır çünkü her geçen gün İstanbul'da insan sayısı ve araba sayısı artmaktadır.

Nasıl bir proje bu? Bu projeyi yapmaya nasıl karar verdin?

İstanbul Orman ve Çevre İl Müdürlüğü, I.Erguvan Çevre Ödülleri diye bir yarışma

açtı. Bunların içinde bir sürü konu vardı ama ben "Trafik Problemi Olmayan Bir İstanbul" adlı projeyi seçtim. Çünkü trafik, yaşadığım kentin en büyük sorunlarından biri ve her gün insanlar bire bir bu sorunu yaşıyor.

Trafikte kaybedilen zaman insanın ömründen alıyor. İnsanlar trafikte kaybettikleri zamanı kendileri için kullansın istedim.

Benim köprüm üç katlı, beş bölümü var. Birinci kattan metro geçecek. İkinci kattan; ortadaki yoldan toplu taşıma araçları, sağdan itfaiye ve ambulans, soldaki yoldan ise ağır vasıtalar geçecek. Üst kattan ise özel araçlar...



GELECEĞİN MUĞİTLERİ

Yüzyılın Projesi



Marmaray projesi hakkında ne düşünüyorsun?

Evet, düşünce çok güzel. Bu proje de bir proje yarışması neticesinde ortaya çıkmış.

Sence Marmaray projesi çözüm olacak mı yoksa senin projen mi rahatlatacak trafiği?

Benim projem daha iyidir diyemem, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Bu arada Marmaray projesi de elbette trafiğin rahatlamasına vesile olacak ama tam bir çözüm sağlamayacaktır. Sence araba kredilerinin artırılması lâzım. Arabalar daha pahalı olursa insanlar daha az araba satın

alır ve trafiğe daha az araba çıkar. Böylelikle trafiğin nefes alması sağlanmış olur.

Peki Başbakan'a buradan bir mesajın var mı?

Araba kredilerini artırmasını istiyorum.

Üsküdar Belediye Başkanı'na mesajın nedir?

Marmaray projesi pek çok yolun kapanmasına neden oldu ve insanların yaşamını olumsuz etkiledi, trafik de allak bullak oldu. Ayrıca kazı çalışmalarını yapıyor ve bir sürü tarihi eser zarar görebiliyor. Bunun engellenmesini istiyorum.



BİLGİEVİNDE BİR GÜN



Adı Hatice Çiçekkaya. 10 yaşında. Hattat İsmail Hakkı İlköğretim Okulu'na gidiyor. Öğretmenleri ve arkadaşları onu çok seviyor. Zeynepkâmil Bilgievi'yle tanıştığı gün, onun için en önemli günlerden biri. 11. yy. da Abbasiler tarafından Bağdat'ta kurulan bilgievlerinden birçok bilginin çıktığını söylüyor ona ve "Sence bizim bilgievlerinden de bilim adamları çıkacak mı?" diye soruyoruz. Gülümsüyor, gözlerindeki ışık bize, bir gün bilgievlerinden de dönemine damgasını vurmuş bilim adamları çıkacağını müjdeliyor.

BİR GÜN BİLGİEVLERİNDEN DÖNEMİNE DAMGASINI VURMUŞ BİLİM ADAMLARI ÇIKACAK



Özünü nasıl tanıtır mısın?

Benimle birlikte Bilgievi'nin önünden geçerken belası dikkatimi çekti. İçeri girip Bilgievi'nin ne olduğunu öğrendim. Bilgievi'nin öğrencilere derslerinde öğrendiklerini her konuda, ücretsiz olarak öğretmek amacıyla kurulduğunu öğrendim. Ben bir takım belgeler istediler. Hazırladıklarımı geri getirdim. Benimle sadece bir ilgiyle karşılandım, yarım saatlik bir süre tüm arkadaşlarım ve öğretmenlerimle kaynaştım.

Üsküdar Belediye'sinin bu uygulamasını nasıl buluyorsun?

Üsküdar Belediye'sinin bu uygulaması sayesinde hem yeni bir çevre ediniyoruz hem de maddî imkânı olmayan arkadaşlarımız burada bilgisayar başında,

BİLGİEVİNDE BİR GÜN



buluyoruz.

Bilgievi'nin kapısında içeri girince neler yapmaya başlıyorsun?

Bilgievi'ndeki günüm, danışmadaki Emine ablaya selam verip sohbet etmekle başlıyor. Sonra akvaryumdaki balıkları ziyaret ediyorum. İçlerinden birinin adını Zeynep öğretmenimden esinlenerek Zeynep koydum. Sonra etüd odasında ödevlerimi yapıyorum. Araştırmam gereken bir şey varsa bilgisayar odasına gidiyorum. Ben bilgisayarda oyun oynamayı sevmiyorum. Oynayacaksam dışarıda, arkadaşlarımla oynamayı tercih ediyorum. Bazen de öğretmenlerimizle seminer odasında satranç oynayıp film seyrediyoruz.

Kütüphaneden ödünç kitap alabiliyor musunuz?

Ansiklopediler hariç tüm diğer kitapları

Buraya başladıktan sonra bir fikir kulübü kurdum. Odamızın önüne bir kutu koyduk, fikirlerimizi orada topluyoruz. Bu da haklı bir karar, çünkü ansiklopedilere her an herkesin ihtiyacı var. Tabii ileride hayata geçirmek üzere... Bu konuda da Bilgievi'nin desteği çok önemli.

Kafeteryamız var. Dileyen evinden de yiyeceğini getirebiliyor. Buradaki masalarda, yemeklerimizi serbestçe yiyebiliyoruz.

Bilgievi'nde şu da olsa daha iyi olurdu diyebileceğin bir şey var mı?

Tiyatro ve halk oyunları alanında da faaliyetler yürütülürse çok iyi olur diye düşünüyorum. Eminim ki ileride onlarda olacaktır.





YOKTUR OYUN GİBİSİ

SUDOKU

Sudoku diye bir oyun duyduunuz mu? Bu bir sayısal bulmaca oyunu. 1984 yılında bir Sudoku Enstitüsü bile kurulmuş. Bu enstitünün temeli antik Japon şehri Sudosaki'ye dayanmakta.

Bu enstitüye kaydolan yeni üyelere tam 723 sudoku bulmacası verilir. Bunun anlamı sadece sayı kutularını doldurmak değildir. En az yedi yıllık kesintisiz bir eğitimidir. Bu süre içinde öğrenciler bu oyunun ustalarından ders alırlar.

Sudoku, kelime anlamı olarak "rakamlar tek olmalı" anlamına gelen 'Suji wa dokushin ni kagiru'nun

kısaltılmış hâlidir. Su=rakam, Doku=tek anlamına gelmektedir. İlk Sudoku bulmacası 'Rakam Yerleştirme' adıyla 1979 yılında Howard Garners tarafından hazırlanmıştır.

Sudoku genelde matematikten çok mantığı kullanan, kişileri düşünmeye iten bir bulmaca türüdür. Bu oyunda rakam, kolaylık olması için kullanılır. Bunun yerine alfabenin ilk 9 harfi ya da herhangi 9 sembol de kullanılabilir.

Sudoku'nun, beyni geliştiren en iyi egzersizlerden biri olduğu ve unutkanlığı azalttığı söylenmektedir.

VAR MISINIZ DENEMEYE?

5		9				2		
	8	2		3	9	6		
	6		7		2		8	
9	4		3					6
			9	2	4			
	5				6		9	7
	7		8		1		2	
		6	5	9		8	4	
		4				7		1

OYUNUN KURALI

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya dokuz kareden oluşan grafik, kendi içinde de dokuz karelik bölümlere ayrılmış durumda. Bu karelere 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştiriyorsunuz. Amaç tüm kareleri doldurmak. Bulmacalar zorluk derecesine göre de ayrılıyor. Her sırada ve kendi içinde bölünmüş her dokuz karelik bölümde aynı rakamdan bir tane olması gerekiyor.

Soldan sağa her satırda, rakamlar sadece birer kez kullanılmalı.

Aşağıdan yukarıya her sütunda, rakamlar sadece birer kez kullanılmalı.



EĞLENİYORUZ

Aşağıdaki kümede görünmeyenlerle beraber kaç tane top var? (Üçgen sayıları hatırlayın.)
CEVAP: 58



ZEKİCE

Filozof Sokrates ve eşi bir türü geçinemezlermiş. Bir gün eşi Sokrates'e verip veriştiymiş, ağzına geleni söylemiş. Bakmış kocası hiçbir tepki göstermiyor, bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış.

Sokrates: "Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağnak bekliyordum zaten!" demiş.

SORU: Yılın kaç ayında 'otuz' gün vardır?

CEVAP: 'otuz' gün vardır. Çünkü 'otuz' kelimesinde 'otuz' kelimesi üç harf bütünüyle kullanılmıştır.

SORU: İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan, büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur?

CEVAP: Çünkü annesidir.

FIKRA / Haksızlık

Öğretmen, iki öğrencisine kızar ve ellişer kez adlarını yazmalarını söyler. Öğrencilerden biri bu karara itiraz eder:
-Öğretmenim, bu haksızlık olur.
-Neden haksızlık olurmuş?
-Onun adı Ali, benimki ise Abdurrahman.

FIKRA / Çift katlı otobüs

Temel ile Dursun iki katlı otobüsle Trabzon'a gidiyorlar. Sigara içmeyen Temel üst kattan, içen Dursun da alt kattan bilet almış. Yolda canı sıkılan Temel cep telefonuyla alt kattaki Dursun'u aramış:
Ula Dursun aşağıda havalar nasıl?
Dursun: Bizim şoför şekerleme yapaydı, otobüs de sağa sola yalpalayıp duraydı. Temel de yukarıyı özetlemiş: O da bir şey mi hemşo, burada şoför bile yok. Otobüs çendi çendine cideyi...



EĞLENİYORUZ



SPİRAL BULMACA

SORULAR

1 Üsküdar iskele meydanında bulunan meşhur çeşme. 2 Üsküdar'da bir spor salonuna ismi verilen ünlü gazetecimiz. 3 Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan tüp geçit projesinin adı. 4 İstanbul'un ve Üsküdar'ın simgesi olan ve denizin ortasında bulunan meşhur kule. 5 Üsküdar Belediye Başkanımızın ismi. 6 Kuşkonmaz Camisi'nin diğer adı. 7 Geleneksel gölge oyunumuz. 8 İstanbul'un simgesi hâline gelen ve Osmanlı'da bir devre ismini veren çiçek. 9 Sultantepe'de bulunan, pilavı ile ünlü, Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar gibi vatanseverleri düşman kuvvetlerinden saklayan tekke. 10 Üsküdarlı ünlü orta oyuncumuz. 11 Üsküdar'ın en yüksek tepesi. 12 Ekşimtrak bir bahar meyvesi. 13 Tren yolu. 14 İçinde bolca demir minerali bulunan, Temel Reis in çok sevdiği sebze.

1 YTL NEREDE?

Üç arkadaş geç vakitte otele ulaştıklarında sadece üç yataklı bir tek boş oda vardı. Mecburen üçü bu odayı paylaşmak zorundaydılar. Resepsiyondaki genç adama, odanın fiyatını sordular. 30 YTL cevabını alınca, her biri cebinden 10'ar YTL çıkartıp odanın kirasını ödediler. Bir süre sonra resepsiyondaki görevli, bir hata yaptığını fark etti. Üç yataklı odanın gecelik ücreti 25 YTL idi. Hemen kat görevlisine 5 YTL verip, bunu üç arkadaşına geri vermesini söyledi. Kat görevlisi 5 YTL'yi üç kişiye eşit paylaşacağını düşündü ancak, bölüdüyse de topladıysa da bunu beceremedi. Sonunda her birine 1'er YTL verip kalan 2 YTL'yi de Darülaceze'ye bağışlamaya karar verdi.

Bu durumda üç arkadaşın her biri, oda için 9'ar YTL ödemiş oldular 3x9 YTL ise 27 YTL ediyordu. 2 YTL de hayır kurumuna bağışlanmıştı. Bu durumda geriye kalan 1 YTL nereye gitmişti?



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

- Martı görmenin denizciler için eskiden beri karanın yakın olduğu anlamına geldiğini...
- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün Üsküdar'da bulunduğunu...
- Salacak'ın "rüzgâr" anlamına geldiğini...
- Fatih Sultan Mehmet Camisinin Üsküdar'ın ilk camisi olduğunu...
- Üsküdar İmrahor Camisi'nde bir sadaka taşının bulunduğunu...
- Kız Kulesi'nin geçmişinin M.Ö 2475 yılına dayandığını...
- Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır'ın 27 yıldan beri Üsküdar'da yaşadığını...
- Osmanlı zamanında cami, han, köprü, saray yapılırken bir köşesine de kuş evi konduğunu...
- Üsküdar'da tam dört tane bilgi evi bulunduğunu...
- Üsküdar Belediyesi'nin "41 Park Açılıyor" projesini...

SIFIRI KİM BULDU?

Sıfır rakamı matematiğe çok büyük bir hizmet verdi. Ondalık sistem de Müslümanlardan geçmiştir. Bu sistemin bulunuşundan 100 yıl sonra Muhammed Bin Musa el Harizmi 'Algorismos' adlı eserinde bu sistemin kullanma alanını genişletti.

Sıfır, cebir ve Logaritma gibi matematik kollarının babası olmaya her açıdan hak kazanmıştı.

Bu sistemde ilk kelime doğrudan Arapça 'Al-Cabr' dan ikinci kelime de 'Harizmi' den gelmektedir. Ortaçağ matematiğinde en büyük devrim, sıfırın kullanılması olmuştur. O güne kadar kullanılan latin rakamlarında sıfır olmadığı için matematik işlemleri pek güç yapıyordu. Ondalık sistemin Müslümanlardan alınmasıyla Avrupa bir keşişin deyişiyle; bütün sayıların gaddarlığından kurtuldu.'

TUHAFLI RAKAM 6174

Tek basamaklı herhangi 4 sayı tutun... (Yalnız hepsi aynı olmasın en azından biri farklı olmak zorunda.)

Sözgelimi: 3-9-2-7

Tuttuğunuz bu sayıları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralayarak iki tane 4 basamaklı sayı elde edin; 9732 ve 2379. Büyük olandan küçük olanı çıkartın; $9732-2379 = 7353$. Elde ettiğiniz sayıya aynı işlemi uygulayın; $7533-3357 = 4176$. Yine aynı işlemi uygulayın; $7641-1467 = 6174$. Devam etmeye gerek kalmadı... $7641-1467 = 6174$

Olay 6174 'de döngüye giriyor. Fakat tuhaf olan başta tuttuğunuz (en az biri farklı) dört sayı ne olursa olsun bu işleme sokulduğunda en fazla 7 adımda 6174'de geliniyor. Nedir? Matematikçiyi köşeye sıkıştırmak isteyen varsa işte fırsat !!!

Sorun bakalım nasıl bir yorum getirecek? Bu olay matematikte 'Kaprekar's Constant' olarak biliniyor.



POSTA GÜVERCİNİ



FIKRA Serhan Büyükkeçeci

Nasreddin Hoca bir gün heybe almak için pazara gider. Güzel bir heybe görüp pazarıcı ile pazarlık yapar ve 1 akçeye anlaşır. Tam oradan ayrılacaktır ki daha güzel bir heybe dikkatini çeker:

- Kaç akçe şu heybe muhterem?
- 2 akçe, hocam.
- Aldım gitti, diyen hoca elindeki bırakır ve onu alıp tam gideceken pazarıcı seslenir:
- Hocam! Bu heybe 2 akçe. Sen 1 akçe verdin.
Hoca sinirlenir:
- Bre cahil adam! Sana önce 1 akçe verdim. Sonra da 1 akçelik heybe bıraktım! İkisi eder 2 akçe. Daha benden neyin parasını istersin?

FIKRA Selin Özgür

Çocuk;

- Nine, senin gözlüklerin herşeyi büyütüyormuş, doğru mu?
- Evet yavrum, Neden sordun?
- Ne olursun nineciğim, tabağıma tatlı koyarken gözlüğünü çıkar olur mu?

TEKERLEME Erdoğan Yener

Ebe ebe nerede,
Su doldurur derede;
Dere boyu çalılık,
Şu ebe ne de alık.
Ebe suya dalamaz,
Arasa da bulamaz.

DUVAR YAZILARI

- Serhan buradaydı
- Yalan! Ben buraya hiç gelmedim!

İmza: Serhat

Yüz milyon defa söyledim sana
abartmadan konuş diyel! (Esra Kuloğlu)

Her ne sebeple olursa olsun, buraya
yazı yazmak, yasaktır!!! (Burcu Erpak)

Arkadaşlar!
Yazılarınızı ve resimlerinizi
bize gönderebilirsiniz.

İşte adresimiz:
Üsküdar Belediyesi
Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Üsküdar - İstanbul

BİR ZAMANLAR ÜSKÜDAR



Salacakta bir sandal gezintisi



Kuleli o zamanda Türk Ordusu'na subay yetiştiriyordu.

www.uskudar.bel.tr
ÜSKÜDAR
BELEDİYESİ



ANAOKULU AYAĞINIZA GELİYOR!!

Üsküdar Belediyesi Mobil Anaokulu, çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerini sağlamak amacıyla semt semt, mahalle mahalle Üsküdar'ı geziyor.



Büyükler de öğreniyor!

Gezici anaokuluna devam eden öğrencilerin velileri için de eğitim programları uygulanıyor. Aile içi eğitim seminerleri adı altında yürütülen bu programlara devam eden veliler de, program sonunda sertifika alma hakkı kazanıyor.

Eğitim hak!

Maddi imkânsızlıklar ya da muhitinde anaokulu-ana sınıfı olmaması nedeniyle okul öncesi eğitiminden mahrum kalan çocuklara ve ailelerine müjde! Üsküdar Belediyesi Gezici Anaokulu, her çocuğun hakkı olan okul öncesi eğitimi, nezih ortamı ve uzman personeliyle birlikte ayağınıza kadar getiriyor. Hem de hiçbir ücret talep etmeden!